

UITGEEST — De twee Uitgeester poldermolens De Dog en De Dorregeester staan komende woensdag in de rouw. De vrijwillige molenaars herdenken hiermee een rampzalige gebeurtenis die zich precies een eeuw geleden voltrok. De voor-gangers van de twee hu-dige molens brandden op 6 december 1895 tot de grond toe af. Drie molenaarskinderen vonden daarbij de dood. Ook een getrouwde overleed ter plekke.

De Dog en De Dorregeester dragen allebei het jaartal 1896. Dat kan geen toeval zijn. De twee poldermolens in Uitgeest zijn in hetzelfde jaar herbouwd na een allesvernietigende brand op 6 december 1895 in de oude Dog en oude Dorregeester. Het is een zwarte dag in de geschiedenis van Uitgeest die niet onopgemerkt voorbij mag gaan, vinden Rik van de Kemp en Jan Dam. De vrijwillige molenaars van De Dog willen de herinnering aan de ramp lewend houden en zetten hun molens precies honderd jaar later in de rouwstand. Hun collega's van de Dorregeester, Joop van Eerd, Reijer Kogter en Jan van Diepen, doen hetzelfde.

Noodweer

Van de Kemp vertelt dat Noord-Holland op 6 december 1895 geteisterd werd door noodweer. Er is sprake van hoogwater in de toenmalige Zuiderzee, een ongewasne watermolen bij Nieuwodam en een bliksemval in de meelmalen. De Ooster in Oterleek. Ook boven Uitgeest barst een zware onweersbui los. Volgens de overlevering schinkt 's middags half drie een felde donderklap. De blik-



De twee poldermolens, die volgend jaar een eeuw oud zijn, zijn van dezelfde ontwerper en lijken dan ook op elkaar als twee druppels water. Van de Kemp: „De Dog is met een vlucht van 25,6 meter wat fors dan De Dorregeester die een vlucht heeft van 22 meter. De Dog bereikt de Castricumspolder en die is groter dan de Dorregeesterpolder", licht hij toe. „Voor de rest zijn ze vrijwel eender. Het zijn achteraan, buitenkruiende poldermolens, van hetzelfde type als hun voorgangers. Het is wel zo

De Dog, „Haast was geboden, want zonder molen staat de polder binnen de kortste keren blank."

Van de Kemp meldt dat de polderbesturen snel handmaatregelen troffen. Zo werd een losmobiel satagerukt, een stoommachine om het water uit de polder te slaan. Intussen ontwierp de Zaandse molennemaker Vredenduin twee nieuwe molens. De herbouw van De Dorregeester kostte zeventenduizend gulden. De Dog was iets duurder, aldus Van de Kemp.

Voorts was er nog de Uitgeester Jacob Smits (71) die bij het zien van de vuurzee dood neerviel. Een bewaard gebleven bijschrift van Anna Deijle herinnert aan het onheil. Van de Kemp toont een kopie en wijst op de foute gespelde naam (Deijlen). „Drijlie en Ootjevaart waren bekende molenaarsfamilies. Het moet een klap zijn geweest voor het hele dorp."

De Dog en De Dorregeester zijn binnen een jaar herbouwd, aldus Van de Kemp, wijzend op het jaartal 1896 dat is vermeld in het niet en op de baard van

Althans, 40 is het verhaal, aldus Van de Kemp. De houten molens met hun rieten bedekking worden volledig in die as gelegd.

Het verlies van twee molens is een ramp op zich. Daarbij kwam nog eens het persoonlijke drama voor de gezinnen die in de molens woonden. In De Dog bleven de kinderen Corneilia (3) en Anna (1) Ootjevaart dood. In de Dorregeester kwam Anna Deijle (13) om het leven.

Brand en doden op rampdag worden na eeuw herdacht

▷ De molen De Dog in Uitgeest komt woensdag in de rouwstand te staan.

▽ Rik van de Kemp bezig met de wieken van de herbouwde Uitgeester poldermolen De Dog, die honderd jaar geleden in brand vloog en waarbij twee kinderen het leven lieten.

Foto's Studio Goedheer.



dat de nieuwe Dog nooit meer bewoond is geweest. De molenaar nam zijn intrek in een apart huisje bij de molen." Van de Kemp legt uit hoe een molen in de rouw staat. "De normale ruststand is als de wiek of end, loodrecht naar beneden wijst. Voor de rouwstand draait de molenaar de verticale wiek vijftien graden tegen de klok in. De wiek komt dus iets uit het lood te staan, in de normale draairichting."

De molenaar voegt het woord bij de daad. Hij duwt de wiek iets voorbij de laagste stand. "De wiekenstaan op gaan", bekijkt Van de Kemp het resultaat. "Een leek valt het amper op, maar als er een kenne langs rijdt, word ik vanavond vast en zeker gebeld met de

vraag wat er aan de hand is." De rouwstand is zonder ander uiterlijk vertoon zoals een zwarte vlag. Van de Kemp: In de Zaan werkte men wel met houten borden op de wiek. Uit het aantal borden was af te leiden of de molenaar zelf dood was, dan wel een nabij of familielid. Dit gebruik is in Uitgeest onbekend.

Wel kende men de vreugdstand, bij een bruiloft of geboorte. Dan wordt de verticale wiek de andere kant op gedraaid: vijftien graden met de klok mee. De molen staat dan op kommen." Woendag zetten de molenaars De Dog en De Dorregeester in de rouw. Dank zij het open landschap is de wiekstand tot kilometers ver in de omtrek af te lezen.