



Klaas Ooijevaar (4{10{2^05+00/01} en **Afra Rozendaal**

Nicolaas Ooijevaar
en
Afra Maria Rozendaal

hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Woensdag 17 Mei a.s. 's morgens ten 9 uur in de Parochiekerk van den H. Hieronymus te Wognum.

Nibbixwoud,
Wognum, Gouw 25, 27 April 1939.

Toekomstig adres: Oosteinde 4, Wognum.

1939

1989

Woensdag 17 mei a.s. zal het een bijzondere dag zijn.

Dan is het precies **50** jaar geleden dat onze ouders en grootouders

NICOLAAS OOIJEVAAR

en

AFRA OOIJEVAAR-ROOZENDAAL

elkaar het ja-woord gaven.

De H. Mis uit dankbaarheid is om 14.00 uur in de kerk van St. Cunera te Nibbixwoud.

Wilt u hen feliciteren dan bent u van harte welkom in Het Wapen van Nibbixwoud' van 16.30 tot 17.30 uur.

Hun kinderen en kleinkinderen:

Wervershoof: RIET-NIC
Monique-Elles-Dick

Wognum: KEES-TRUDE
Angelique-Sandra

Wognum: NICO
Niels-Jeroen

Hoorn: TINY-PIET
Marco-Suzanne

Bovenkarspel: JOHAN-ELLY
Anita-Paul-Marjolein

Hem: SJAAK-INA
Richard-Petra-Marcel

Enkhuizen: MARGREET-FRITS
Heleen-Thomas-Freek

1687 AD Wognum
Oosteinderweg 70.



*"Ik heb geleefd!"
Tot het laatst bij alles betrokken.*

Na enkele dagen van hoop hebben wij plotseling en heel verdrietig afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze fijne en zorgzame vader en opa

Klaas Ooijevaar

echtgenoot van Afra Rozendaal

Hij bereikte de gezegende leeftijd van 91 jaar.

Wognum:	A.M. Ooijevaar-Roozendaal
Wervershoof:	Riet en Niek Kuin-Ooijevaar <i>Monique, Elles en Jeroen, Dick en Marjan</i>
Wognum:	Kees en Trude Ooijevaar-van de Swaluw <i>Angelique en Edward, Sandra en Martin</i>
Hoorn:	Nico Ooijevaar en Marieke Kaptein <i>Niels en Nanda, Jeroen en Evelien</i>
Hoorn:	Tiny en Piet de Boer-Ooijevaar <i>Marco en Anneloes, Suzanne en Dennis</i>
Bovenkarspel:	Johan en Elly Ooijevaar-Jong <i>Anita en Martijn, Paul, Marjolein</i>
Hem:	Sjaak en Ina Ooijevaar-Pronk <i>Richard, Petra, Marcel</i>
Enkhuizen:	Margreet en Frits Herders-Ooijevaar <i>Heleen, Thomas, Freek</i>

1687 AD Wognum, 25 augustus 1998
Oosteinderweg 70

Vader is thuis waar gelegenheid is tot afscheid nemen.
De avondwake is op donderdag 27 augustus om 19.30 uur, in de parochiekerk van de H. Cunera te Nibbixwoud. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.
De uitvaartplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 28 augustus om 12.30 uur in boven- genoemde kerk. Aansluitend vindt de crematie plaats in het Hollands Hof aan de Berk- houterweg in Hoorn.

*Gastvrijheid was haar leven.
Nu is zij zelf door de Heer gastvrij ontvangen.*

Zij die er altijd voor ons was, is vredig in liefde heengegaan.

Afra Maria Ooijevaar - Rozendaal
weduwe van Klaas Ooijevaar

* 9 augustus 1915

† 16 oktober 2001

Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen:

Wervershoof: Riet en Niek Kuin - Ooijevaar
Monique en Willem, Elles en Jeroen, Nick
Dick en Marjan, Robbert
Wognum: Kees en Trude Ooijevaar - van de Swaluw
Angelique en Edward, Sandra en Martin
Hoorn: Nico Ooijevaar en Marieke Kaptein
Niels, Jeroen en Eveline
Hoorn: Tiny en Piet de Boer - Ooijevaar
Marco en Anneloes, Suzanne en Dennis
Bovenkarspel: Johan en Elly Ooijevaar - Jong
Anita en Martijn, ♡
Paul, Marjolein en Herbert
Hem: Sjaak en Ina Ooijevaar - Pronk
Richard, Petra, Marcel
Enkhuizen: Margreet en Frits Herders - Ooijevaar
Heleen, Thomas, Freek

Oosteinderweg 70
1687 AD Wognum

Moeder is thuis, waar u welkom bent om afscheid te nemen.

Zondag 21 oktober om 19.30 uur gedenken we haar tijdens de avondwake
in de H. Cunerakerk te Nibbixwoud, waarna gelegenheid tot condoleren.

Maandag 22 oktober om 10.30 uur is de uitvaartplechtigheid
in genoemde kerk, waarna aansluitend de crematieplechtigheid zal
plaatsvinden in uitvaartgebouw 'Hollands Hof', Berkouterweg 26 te Hoorn.

Vader is geboren op 24 januari 1907 op de Wijzend in Nibbixwoud.

In 1939 is hij samen met moeder zijn bedrijf begonnen aan het Oosteinde in Wognum en hebben ze daar samen hun gezin gekregen. En nu na bijna 60 jaar heeft hij zijn oude vertrouwde stekkie moeten verlaten. In dankbaarheid kunnen wij terug zien op een mooi en rijk leven in goede gezondheid samen met zijn Afie.

Wie was ons vader?

Op de eerste plaats een eenvoudige en betrouwbare man, een man van weinig woorden maar met het hart op de juiste plaats.

In de jaren van hard werken en het opbouwen van zijn bedrijf bleven zorgen en verdriet hem niet bespaard. Hij wist daar niet altijd goed mee om te gaan. Pas toen hij de zorgen van zijn bedrijf kon delen met Kees en hij zijn noeste arbeid kon afbouwen ontdekten we pas welk een lieve en goede vader in hem verborgen was.

Naast een zorgzame vader was hij ook een levensgenieter, als er iets te vieren viel was hij altijd van de partij. Het altijd maar weer gestimuleerd worden door moeder heeft hem een rijk leven met zijn kinderen en kleinkinderen bezorgd.

Maar ook de sterke reus kreeg gebreken. Problemen met zijn luchtwegen werden eerst opgelost met een spartamet en nog later met zijn overgetelijke electrische kar. Dikwijls zag je hem, ook 2 weken terug nog, als het weer het even toeliet, door Nibbixwoud of Wognum rijden. Toen zijn broer Jan nog leefde ging hij daar dikwijls naar toe om een kaartje te leggen, want klaverjassen was een grote hobby van hem. En vrijwel alle dagen was hij bij Kees en Trude op het land te vinden. Het was voor hem een prachtige invulling van zijn oude dag.

Omdat zijn gebreken steeds groter werden, had hij moeders steun en verzorging hard nodig. Hij kon dan soms moppen en wat nors overkomen, maar dat kwam voort uit een groeiende angst en zorg om de gezondheid van moeder, want zonder haar was hij nergens. Het was ontroerend om te zien als hij zijn handen weer naar haar uitstak en alleen maar zei: "He Afie". Dat kleine woordje en die stevige knust spraken boekdelen.

Negentig jaar was voor hem een mooi leeftijd. Daar was hij dik tevreden mee. Het bleef voor hem dan ook 90 jaar en 19 maanden

Beiden hoopten dat het zou gaan zoals nu is gebeurd. Moeder Afie heeft tot het einde voor hem kunnen zorgen.

Hij leefde intens mee met allen die hem dierbaar waren en heeft dat ook tot het einde toe vol kunnen houden.

Vader bedankt.

Afgelopen dinsdag hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve moeder en oma. Op deze plaats willen wij even terugzien op haar leven.

Wie was onze moeder?

Allereerst een vrouw met het hart op de goede plaats.

Op de vertrouwde plek aan de Oosteinderweg in Wognum heeft ze - tot 3 jaar terug samen met vader - meer dan 62 jaar gewoond en lief en leed gedeeld.

Zij had **gastvrijheid** hoog in het vaandel staan. Dat begon al in de eerste jaren van hun huwelijk toen zij tijdens de oorlogsjaren diverse mensen onderdak bood. De gastvrijheid van haar is gebleven tot het einde toe.

Toen haar zus, onze tante Tiny alleen kwam te staan, bood ze aan een deel van de boerderij om te bouwen tot een woning voor haar. Ze heeft daar bijna 20 jaar met plezier gewoond en ze hebben ook veel voor elkaar betekend.

Iedere zondag was de boerderij van vader en moeder voor jong en oud een gastvrije plek met veel ruimte om elkaar te ontmoeten, met moeder als de spil van de familie er tussenin. Ze zat steeds klaar met de koffie en allerlei lekkere dingen en tot slot een pan soep en een ijsje zodat je weer welgevuld naar huis kon gaan.

De laatste jaren vroeg ze op doordeweekse dagen regelmatig de kleinkinderen te gast. Ze kon erg genieten van jonge mensen om zich heen en kon goed meegaan met de moderne denkwijze van de jeugd. "Jullie hebben het zo druk", zei ze dan, "dan heb je vandaag eens een makkelijke dag en hoef je niet te koken en af te wassen".

Nadat de periode van zorg voor haar drukke gezin was afgesloten, werd moeder ook een heel **actieve** en **sportieve** vrouw, die iedere dag van de week deelnam aan allerlei activiteiten zoals: de Soos, kienen, zwemmen, bejaardengym, dagverzorging en een kaartersrondje. Je zag haar vaak op de snorfiets door het dorp rijden. Een paar weken geleden stapte ze nog bij Sjaak achter op de motor voor een toertocht langs het IJsselmeer.

Ze wilde ook graag **nuttig zijn** en voor iedereen allerlei klusjes doen. Je kon haar heel blij maken met een mand strijkgoud, sokken stoppen; helpen behangen, de afwas doen of alles wat maar gebeuren moest.

Op de verjaardagen van kinderen en kleinkinderen kwam ze, samen met vader, trouw op bezoek. Vaak nam ze een bloemstukje mee met bloemen uit haar eigen tuin.

Veel **interesse** had ze ook voor de vakantiebestemmingen van kinderen en kleinkinderen. De Bosatlas kwam in die periode vaak te voorschijn.

Ze was ook heel **zorgzaam** voor onze vader die de laatste jaren van zijn leven veel zorg nodig had. Met veel liefde en toewijding heeft ze die taak tot een goed einde gebracht.

Toen ze na 59 jaar huwelijk alleen achterbleef, had ze veel **aandacht** nodig. Ze wist dat aardig te verpakken in de vele kerken dat ze ons belde. Ze wilde altijd even weten hoe het met je ging, om dan weer snel over te stappen op het uitwisselen van haar eigen belevenissen. Het was voor haar een goede manier die moeilijke tijd door te komen.

Naast de aandacht die ze van de kinderen nodig had, was ze ook enorm **trots** op haar gezin en de kleinkinderen. Ze kon zo **genieten** als de hele club bij elkaar kwam om de jaarlijkse familiedag te vieren. Het laatste uitje dat we met elkaar hebben beleefd was drie weken geleden. Een survival in het Robbenoordbos. Ze genoot van alle activiteiten en wilde het liefst nog aan van alles meedoen. Ze vaarde mee met de rubberboot en probeerde de overkant van een brede sloot te bereiken tussen 2 staalkabels. Ze dacht dat nog makkelijk te kunnen. We konden haar nog net tegenhouden. We hebben daar dan ook geweldige herinneringen aan.

Nu zé ons op hoge leeftijd na een kort ziekbed heeft verlaten, beseffen wij maar al te zeer dat we enorm rijk zijn, dat we zo'n moeder en oma, zo lang, in ons midden mochten houden.



'Ik heb geleefd!'
Tot het laatst bij alles betrokken
Na enkele dagen van hoop hebben
wij plotseling en heel verdrietig
afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze
fijne en zorgzame vader en opa

KLAAS OOIJEVAAR

echtgenoot van Afra Rozendaal

Hij bereikte de gezegende leeftijd van 91 jaar.

Wognum: A. M. OOIJEVAAR-
ROOZENDAAL

Wervershoof: RIET en NIEK KUIN-
OOIJEVAAR
*Monique, Elles en Jeroen,
Dick en Marjan*

Wognum: KEES en TRUDE OOIJEVAAR-
VAN DE SWALUW
*Angelique en Edward,
Sandra en Martin*

Hoorn: NICO OOIJEVAAR en
MARIEKE KAPTEIN
*Niels en Nanda,
Jeroen en Evelien*

Hoorn: TINY en PIET DE BOER-
OOIJEVAAR
*Marco en Anneloes,
Suzanne en Dennis*

Bovenkarspel: JOHAN en ELLY OOIJEVAAR-
JONG
Anita en Martijn, Paul, Marjolein

Hem: SJAAK en INA OOIJEVAAR-
PRONK
Richard, Petra, Marcel

Enkhuizen: MARGREET en
FRITS HERDERS-OOIJEVAAR
Heleen, Thomas, Freek

1687 AD Wognum, 25 augustus 1998
Oosteinderweg 70

Vader is thuis, waar gelegenheid is tot afscheid-nemen.

De avondwake is op donderdag 27 augustus om 19.30 uur, in de parochiekerk van de H. Cunera te Nibbixwoud.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.
De uitvaartplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 28 augustus om 12.30 uur in bovenge-noemde kerk.

Aansluitend vindt de crematie plaats in het Hollands Hof aan de Berkouterweg in Hoorn.